

Telemetrie juni 2022

Deze maand zou mijn man jarig zijn geweest op 28 juni. We zijn nu bijna een jaar verder na zijn overlijden. Wat een intens jaar is dit geweest.

Bij mij is alles anders geworden maar op een manier die ik zelf nooit zou kunnen bedenken.

Een nieuwe vriend en dus een bonus familie erbij, met nieuwe ervaringen en emoties.

Daarnaast vooral heel veel vrijheid. Mijn eigen man die nog in mijn buurt is, in de energie, om nog steeds goede raad te geven en een oogje in het zeil te houden.

Mijn hemelman dus.

Is het allemaal heel snel tot ontwikkeling gekomen? Ja, dat zeker en in de ogen van sommige mensen onbegrijpelijk snel, wat ook weer te begrijpen is.

Maar geheel volgens de planning en wens van mijn hemelman.

Mijn hele interieur is veranderd en onlangs zelfs nog een badkamer en wc-renovatie.

Hierdoor verbleef ik 12 dagen bij vriendlief, uit mijn veilige omgeving, wat ook weer een uitdaging was, en heel veel heen en weer naar Schagen voor werk, sporten etc.

Kortom; er werd van mij maximale rekbaarheid verwacht en dat was lering en noodzakelijk.

Want ... gek genoeg kreeg ik meer rust daar in de flat bij mijn vriend en moest ik mijn anders zo gewoontegetrouwe planning loslaten, wat ook voor mij niet meevalt.

Maar alles lukte. Ik ben inmiddels weer thuis en wat heb ik ongelofelijk veel om dankbaar voor te zijn.

Dat realiseer ik me steeds meer. Hoewel ik van mijn hemelman hoor dat het terecht is dat dit mij allemaal ten deel mag vallen, is het goed om dat dankbare gevoel te mogen ervaren en diezelfde dankbaarheid vanuit mijn hart weer terug te geven aan de kosmos.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat het goed is om dankbaar te zijn voor alles wat zich ontvouwt in jouw leven. Daarmee geef je aan dat je met de stroom mee gaat, waardoor er zich nog meer mooie omstandigheden gaan voordoen, en je een positieve flow op gang brengt.

Blijf vooral alert op wat ze in de kosmos tegen je willen zeggen en handel daarnaar als het goed voelt voor je.

Ze hebben alleen maar het beste met je voor en dat is iets om innig dankbaar voor te zijn.

Met liefs, Karin