

Telemetrie maand Maart 2022

In de week van Maandag 14 februari zijn zowel mijn moeder, op 15 februari, als mijn broertje, op 17 februari, jarig.

Het doet mij me weer opnieuw realiseren wat voor een prachtige samenwerking wij eigenlijk hebben.

Sowieso vallen deze dagen precies op mijn praktijkdagen deze week, dat gebeurt zeker niet ieder jaar, en bovendien komt er vernieuwing aan bij mij in de praktijk.

Op woensdag, precies tussen deze twee dagen in, in de vorm van versterking en uitbreiding van mijn capaciteit om mensen te kunnen helpen maar vooral te kunnen plaatsen.

Op die dag onderga ik een behandeling van diegene die mij in de toekomst op vrijdag bij zal staan, geheel zelfstandig.

Mijn wachtlijst is inmiddels opgelopen naar twee maanden, wat ik onacceptabel vind, en dus komt er iemand bij.

Het hart heeft ze voor wat wij doen en mijn moeder heeft zij persoonlijk gekend.

Ze hoort mijn moeder ook maar er moet nog even wat vertrouwen bij komen en vooral, ze moet gaan luisteren naar diegene die ze niet heeft gekend, Richard.

Als ik een diagnose hoor van iemand tegenover mij komt dat bij Richard vandaan, mijn broertje.

Als ik mensen behandel doe ik dat met mijn moeder en terwijl ik behandel vang ik de gedachtes van allebei op, zowel van mijn moeder als van mijn broertje, dat is onze samenwerking!

Verder wordt er van mij verwacht dat ik zelf niets veronderstel met mijn denken maar gewoon opvolg wat ik voel dat ik moet doen, blindelings en vol vertrouwen.

Dat heeft oefening en tijd nodig.

Ikzelf werd in het oog van de orkaan gezet in 1999, sterker nog, voor die tijd al.

Mijn moeder was op den duur te ziek om zelf mensen nog te kunnen behandelen dus ik nam de praktijk toentertijd waar. 70 mensen in de week. Dat was pittig maar moest wel blindelings gaan, in vertrouwen op Richard.

Na haar overlijden werd de communicatie sterker en makkelijker voor mij maar toch heb ik vaak getwijfeld aan hetgeen ik telepathisch hoorde van hen.

Dit doordat ik bang was dat het mijn eigen veronderstellingen waren. Inmiddels weet ik zo veel beter, na 23 jaar. Daar gaan wij nu mee aan de slag met deze nieuweling, waar ik alle vertrouwen in heb.

En dan hoop ik dat we meer mensen van dienst kunnen zijn.

Met alle liefde en kracht, maar dan samen!

Met liefs, Karin de jager