

Telemetrie Maand Februari 2022

Terwijl ik aan het schrijven ben aan mijn volgende boek, dat zich nu op dit ogenblik alweer in het verleden manifesteert, is het opvallend dat ik elke keer maar tien minuten kan schrijven.

Niet omdat ik dat niet langer zou kunnen volhouden maar omdat mij steeds verzocht wordt om na ongeveer tien minuten te stoppen met schrijven.

Dat heeft te maken met datzelfde, heel recente verleden, dat anders te actueel zou worden in de emoties van mijn geheugencellen, waardoor het weer opnieuw zou gaan leven.

Daar staat geen tijdsfactor voor...

Het gaat over het laatste stuk van het leven van mijn man. Zeker niet gemakkelijk om op te schrijven maar zo belangrijk, ook door wat er na zijn overlijden allemaal is gebeurd.

Dat geeft mij de drive om hier mee door te gaan en er doorheen te gaan.

Ik weet dat er ongelofelijk veel mensen zijn die verliezen hebben geleden en dierbaren hebben verloren.

Niemand is ooit verdwenen, tenzij je gedachtegang zo is. In dat geval ben je heel moeilijk te bereiken voor je dierbaren.

Juist daarom wil ik voor iedereen opschrijven wat er na zijn overlijden plaatsvond en nog steeds plaatsvindt. Ik wil laten weten hoeveel steun ik daaraan had en waarschijnlijk voor de rest van mijn leven zal hebben.

Sommige mensen voelen hun dierbare nog maar zijn door hun verlies verdoofd. Anderen zijn hun dierbare kwijt voor hun gevoel en sommigen van ons weten dat ze altijd in de buurt zijn.

Besef dat je nog steeds kunt communiceren met elkaar.

Als gedachte-ingevingen kun je je dierbaren nog steeds horen.

En nee, dat zijn niet je eigen gedachtes.

Ik heb werkelijk wonderlijke dingen meegemaakt na het overlijden van mijn man. Nu hij meer aanwezig is dan ooit twijfel ik geen moment meer. Dit maakt het absoluut de moeite waard om door dit lastige en laatste stuk van zijn leven te gaan. In de hoop dat dit voor iedereen troost en bewustwording mag gaan geven zodat we allemaal in verbinding kunnen komen met onze dierbaren en dat iedereen in de energie door ons nog gehoord kan worden.

Met liefs, Karin