

Telemetrie Januari 2022

Mensen vragen mij vaak hoe het komt dat ik onder bijzondere supervisie sta van de kosmos en hoe het kan dat alles gewoon mijn kant op komt en ik daar ogenschijnlijk niets voor hoef te doen.

Dat heeft te maken met vertrouwen en verbinding op een dusdanige wijze dat ik er simpelweg vanuit ga dat alles voor mij geregeld wordt.

Dit omdat ik weet dat ik mijzelf beschikbaar heb gesteld voor iedereen en dus onder goede omstandigheden moet verkeren.

Ben ik altijd zo geweest? Zeker niet...

Ik heb dit vertrouwen moeten vinden in alle "toevalligheden" die zich in mijn leven hebben voorgedaan.

Ik heb heel veel tranen moeten laten om er uiteindelijk achter te komen dat er wel degelijk voor mij gezorgd werd, ook al blokkeerde ik mijzelf door de gedachtegang alles zelf te moeten doen.

Ik heb veel mensen in de materie verloren maar ook het feit geaccepteerd dat het leven van deze mensen doorgaat in de energie, waar wij allemaal vandaan komen.

Ik heb moeten schakelen van fysieke gesprekken naar een gedachte-overdracht.

En weer opnieuw moeten vertrouwen op het feit dat alles wat er in mijn gedachte werd ingegeven ook daadwerkelijk bij hun vandaan kwam. Nog steeds is dat een oefening op zich en dat met alles wat ik weet.

En nu naarmate de tijd verstrijkt, en zeker gezien de omstandigheden waar wij allemaal mee te maken hebben, is het zelfs een noodzaak geworden.

Als je jezelf toestaat om je te laten sturen op wegen waar je zelf niet aan had gedacht, dan gebeuren er daadwerkelijk wonderen in je leven.

Laat iedere vorm van controle los en accepteer hetgeen zich manifesteert in jouw leven op dat moment.

Uiteindelijk wordt het een gewoonte om eerst je oor te luister te leggen bij degenen die belangeloos staan ten opzichte van jou en dat zijn de dierbaren die al in de energie zijn.

Daar is geen eigenbelang meer en daar kun je altijd op vertrouwen als je het zelf hier even niet meer weet.

Als laatste voor dit nieuwe jaar de mooie uitdrukking: ik weet niet of ik dit kan, maar dat lukt wel want ik heb dit nog nooit ervaren.

Veel geluk en alle goeds voor dit nieuwe mooie jaar.

Liefs, Karin