

Telemetrie maand maart 2021

Vandaag is de verjaardag van mijn moeder en als zij nog had geleefd was zij 71 jaar geworden. Ik moet al glimlachen bij die gedachte want ik voel nu al aan dat ze dat echt wel oud had gevonden.

Maar wat is oud ...

Je geest bepaalt wat je leeftijd is en je lichaam volgt je daarin. Deze is immers onderhevig aan jouw energie.

Op het moment dat je echt onder de indruk raakt van wat jouw 'cijfer' zegt, wat leeftijd betreft, ga je een verkeerd signaal afgeven aan je lichaam, die daarmee de indruk krijgt dat het toch wel ernstig is!

Nooit doen dus.

Wat te denken ook van het feit dat we al ongelofelijk vaak hier op deze planeet zijn geweest en wij dus iedere keer weer opnieuw onze eindigheid onder ogen moeten komen.

Dat wil zeggen: Ons leenlichaam.

Ja, we hebben het goed te verzorgen maar het is tijdelijk ons thuis voor onze zielsenergie.

In de energie is dit leven slechts een fractie van alle levens die je al hebt gehad. Waarschijnlijk is dit niet eens je laatste, of je moet ervoor kiezen om voorlopig in de energie te blijven, dat mag ook namelijk.

Als je nu eens op deze wijze kijkt naar jouw fractie op dit ogenblik, naar dat wat jouw leven heet, dan ervaar je dat je veel meer tijd hebt dan je dacht. Er is namelijk altijd weer een volgende keer, als je daarvoor kiest.

Het is natuurlijk wel noodzaak om je hartsopdracht te vinden en deze dan ook in dit leven te proberen uit te voeren.

Daarvoor zijn wij allemaal hier gekomen, soms op jezelf, soms vanuit iets kleins of juist met een grote collectieve gedachtegang.

En zoveel mogelijk met lichte energie, zelfs nu.

Het is niet belangrijk hoe oud je wordt maar het is belangrijk je eigen opdracht, die jij in de kosmos al bedacht had, hier uit te laten komen.

Dan keer je uiteindelijk weer terug naar huis, ons thuis, van deze reis die we samen maken. En dat zal zijn met een rijkere geest en met de ervaring dat je liefde hebt mogen voelen en hebt mogen geven, op welke wijze dan ook.

Dat is namelijk voor ons allen een collectieve opdracht.

Geef om elkaar en zorg dat je met een goed gevulde rugzak naar huis kunt.

En bedenk, er is altijd weer een volgende keer!

Met liefs

Karin de Jager

